

Koor

Madeleine Arts
Agnes Achten
Anabella van Duijnhoven
Elma Meeuws
Sylvia van Oosterhout
Els Schraven
Toos Coenen
Ine de Wijs
José Minten
Rianne Veekens
José Valks
Judith van Dijck-Hermans
Margret Peters
Wil Hoeijmakers
Lodewien Knottnerus
Brian Lavrijssen
Ben Schuurman
Piet Drabbels
Peter Gommans
Peter van de Burgt

Meer informatie vind u op:
www.helseliefde.com
www.mgrschraven.nl
www.roelschrijft.com
www.helseliefde.nl (expertisebureau)



Welkom!

Wat fijn dat u er bent!

Het verhaal

Louise is een vrouw die alles heeft wat ze maar wil: een mooi huis, een hardwerkende man en leuke vriendinnen. Althans, zo lijkt het. In werkelijkheid wordt ze zowel mentaal als lichamelijk door haar man mishandeld. Louise denkt zelfs dat dat haar eigen schuld is.

Als ze tijdens de pauze van haar vrijwilligerswerk een man ontmoet in het park is dat het begin van Louise's zoektocht naar haar innerlijke kracht. Want deze man vertelt haar over ene Frans Schraven: een missionaris die in 1899 naar China vertrok en daar uiteindelijk in 1937 het leven redde van honderden vrouwen en meisjes. Een heldendaad die hij met de dood moest bekopen. Louise raakt enorm geïnspireerd door dit verhaal, maar durft ze uiteindelijk ook echt voor zichzelf te kiezen?

'Helse liefde' is een voorstelling over geweld tegen vrouwen, over het indrukwekkende verhaal van Frans Schraven in China, over hoop en bevrijding.

Totstandkoming

In 2018 werd Roel Verheggen door de Mgr. Schravenstichting benaderd voor het opzetten van een muziektheatervoorstelling waarin het verhaal van Frans Schraven centraal zou staan. Bijzonder, want zowel Roel als Frans Schraven zijn geboren in Lottum.

Na diverse gesprekken met o.a. Vincent Hermans en zijn partner Marja, beide enorme kenners wat Frans' levensverhaal betreft, ontstond het script voor Helse liefde.

Na een oproep via social media meldden zich ruim 50 belangstellenden om mee te doen met de voorstelling. Vol goede moed werd in 2019 begonnen met de repetities, totdat Covid roet in het eten gooide. Na twee jaar oponthoud werden in maart 2022 de repetities weer volledig

Helse liefde wordt gespeeld door:

Cast 1

Louise	Veerle Bolenius
Anneke	Marieke Geevers
Marjet	Vera van den Boogaart
Loes	Peggy Wismans

Cast 2

Louise	Lidy Nabbe
Anneke	Jolanda Versteegen
Marjet	Nicole Verhaegh
Loes	Jeanne van Maarsseveen

Man in park	Roel Verheggen
Frans Schraven	Wim van de Riet

Zussen	Judith Geelen
	Josje Oudenhoven
	Francine Frencken

Vrouwen	Fanny Schilderinck
	Ingrid Janssen
	Trudie Gorree

Vrouw in park	Jacqueline Versteegen
---------------	-----------------------

Geluid	Bas Winkelmolen
--------	-----------------

When we know better
Just look 'em in the eyes and say
"We're gonna do it anyway"
We're gonna do it anyway

Lean on me – Bill Withers

Sometimes in our lives
We all have pain, we all have sorrow
But if we are wise
We know that there's always tomorrow

Lean on me
When you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on
For it won't be long
Till I'm gonna need somebody to lean on
Please swallow your pride
If I have things you need to borrow
For no one can fill
Those of your needs that you won't let show

You just call on me brother when you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'll understand
We all need somebody to lean on

Lean on me
When you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on...
For it won't be long
Till I'm gonna need somebody to lean on

hervat. De première van Helse liefde werd op 9 oktober 2022 gespeeld in de kapel van de paters Lazaristen in Panningen.

Met de voorstelling Helse liefde hopen we geld in te zamelen voor het gelijknamige expertisebureau dat zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel/misbruik. Tevens worden preventielessen op scholen gegeven.

Creatieve team

Roel Verheggen – script/regie

Studeerde cum laude af aan de PABO en daarna het conservatorium als fluitist en dirigent. Hij leidde diverse koren en orkesten en maakte als zanger in 2002 deel uit van het ensemble in de Joop van den Ende productie Musicals in concert.

Roel is artistiek leider/dirigent van stichting SentoVero, zingt in de succesvolle groep Angels Rule, regisseert bij o.a. theaterkoor Easy and Free en freelance voor diverse andere verenigingen. Daarnaast is hij docent en artistiek leider van de Musical Academy Cuijk.

Hij schrijft kinderboeken voor uitgever Clavis.

Roel werd in 2017 onderscheiden met de Erespeld van de gemeente Boxmeer en won aldaar in 2022 de Dr. Peelen Cultuurprijs.

Nick Zwart – piano/arrangementen

In de afgelopen 40 jaar heeft Nick veel met koren gewerkt: van gospelkoor tot musical- en theatergezelschappen. Voor die koren en groepen heeft hij veel eigen arrangementen moeten schrijven, want vaak bleek dat een bestaand arrangement niet bij het koor paste. Nick ging dan zelf aan de slag in zijn eigen studio achter zijn computer. Hij is een man van de praktijk en heeft er al heel wat muzikale vliegrepen op zitten.

Naast het studiowerk is hij geregeld op of naast het podium te vinden om te dirigeren, als 'playback engineer' of live te begeleiden.

De wereld beweegt – Wende Snijders

De wereld beweegt, ze duwt en ze trekt
Ze zingt en ze zaait
Ze deint en ze draait
De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast
Ze gromt en ze graait
Ze deint en ze draait
We draaien mee, we graaien mee
We grijnzen en we gieren mee
We gaan vooruit, met volle kracht en
Wie niet lachen kan moet wachten

De wereld beweegt, ze verleidt, ze verdwaalt
Ze verlicht, ze verdraait
Ze preekt en ze paait
De wereld beweegt, ze hoert en sloert
Ze steekt en ze naait
Ze slikt en ze boert
We draaien mee, we zwaaien mee
We zwieren en we zwalken mee
We tollen rond op hoge poten
En wie niet dansen kan moet hopen

De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast
Ze gromt en ze graait
Ze deint en ze draait
de wereld beweegt, ze duwt en ze trekt
Ze zingt en ze zaait
Ze deint en ze draait
We draaien mee
We graaien mee
We grijnzen en we gieren mee
We splijten zeeën dwars doormidden
Wie niet zwemmen kan moet bidden

Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan, alleen van mij
Een oceaan om te verzuipen
Een dag of wat een held te zijn
Laat die ander nu maar kruipen
Een oceaan vol tranen is van mij

So strong – Labi Siffre

The higher you build your barriers
The taller I become
The further you take my rights away
The faster I will run
You can deny me
You can decide to turn your face away
No matter, 'cause there's

Something inside so strong
I know that I can make it
Though you're doing me wrong, so wrong
You thought that my pride was gone
Oh no, something inside so strong
Oh, something inside so strong

The more you refuse to hear my voice
The louder I will sing
You hide behind walls of Jericho
Your lies will come tumbling
Deny my place in time
You squander wealth that's mine
My light will shine so brightly
It will blind you, 'cause there's

Brothers and sisters
When they insist we're just not good enough

I can still be happy knowing who I am
Being strong and being free, see the light inside of me
I am here and I know I have a choice
There's a heaven for me somewhere
And that heaven I want to share
As in heaven I'll be happy here

Oceaan - Raccoon

Er is verrekke veel te zeggen
En te liegen nog veel meer
Heel veel bagger bloot te leggen
Al doet het graven nog zo'n zeer
Ik ben een eikel maar ik leer

Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan
Hoe lekker zou het zijn

Was er iets waar ik om wenste
Voordat de put droog kwam te staan
Dan was het lang zullen ze leven
Familie waar ik veel van hou
En voor wie ik sterven zou

Een oceaan om in te schuilen
Nooit alleen meer hoeven zijn
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen
Alsjeblieft
Het leven jaagt geen angst meer aan
Ik heb al zo ver moeten kruipen
Het laatste stuk zal ook wel gaan
Tot ik ga staan

Er vallen mensen uit de hemel
Zet de vangnetten uit
Er vallen mensen in het water
Zet de vangnetten uit
Leg je blote handen open
Krom ze rond tot holle kommen
Daar komen de mensen uit de hemel
Leg je blote handen open
Laat ze niet liggen en verdommen

We gaan vooruit met volle kracht
We draaien door uit alle macht
We tollen rond en klimmen op
Maar wie vangt, wie zwemt, wie bidt, wie sust, wie kust, wie blust, wie draagt,
wie helpt, wie wacht?

Like the sun - RyanDan

I tried to hide from you, but I failed
I tried to lie to you, but how I failed
and even in my darkest time you gave me light
I never knew this kind of love could feel so right
when I'm in your arms I find myself believing
we could be anywhere so I can keep on dreaming

Whenever you're close to me, you're like the sun
you feel like the sun
and everyday you're telling me I am the one
I am the one, who makes you shine

And I know, whenever you want me to, I'll go
and even when you're not with me I feel you here
I only have to look and see and I'll know where
When I'm holding you the world can stop its turning
you're always gonna pull me through
and I won't be returning

You're like the sun, you keep me warm,
you're telling me
When I'm in your arms, we can be anywhere

Als de liefde niet bestond – Toon Hermans

Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan de rivieren
en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten
geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond
Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren
Overall gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond dan was de hele 'vrijerij' bedorven
de wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademen als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen zoals eens in het paradijs
als wij elkaar niet meer begrijpen dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou en m'n adem zou bevriezen
als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Harder dan ik hebben kan - Bløf

Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur
Ik heb m'n handen op je heupen
maar m'n hoofd is bij de deur
Ze zeggen dat het went, ik heb het geprobeerd
Maar hoe ik het ook wend of keer
m'n huis beschermt niet meer

Of het ooit terecht is, dat het een gevecht is om gewoon ergens te zijn
Om te wonen en te leven en al was het ook maar even
Echt een mens te kunnen zijn
En dan los te komen van je plaats en tijd!

Er is echt niets, dat niet veranderen kan vandaag
Steden overstroomd, gebouwen stortend in
en blauwe luchten drijven af
In donkerbruine ogen, zonder goede reden
En altijd weer de vraag

Of het ooit terecht is, dat het een gevecht is om gewoon ergens te zijn
Om te wonen en te leven en al was het ook maar even
Echt een mens te kunnen zijn
En dan los te komen van je plaats en tijd!

Gabriela's song – uit As it is in heaven

I'm alive and I want to live
I was blessed with life and I'm grateful
All my longings have brought me here
What I missed when my life was poor
And the windy roads that I've walked
Gave me strength and trust to be faithful
'Cause I knew there was something more
Beyond words to be waiting for

I'm alive and want to feel it every single day
I will find a way to live
I'm alive and I'm convinced that I still have a lot to give

What was me was sleeping inside
But I never ever forgot it
I just had to survive to see
What was left of my dignity

Ze huilt maar ze lacht - Maan

Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas
Ze kijkt uit het raam en ze vraagt zich af
Hoe zou het voelen jezelf te zijn want soms doet het pijn
als ze huilt maar ze lacht, ze huilt maar ze lacht

Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt
onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt
want nooit gaat het slecht, altijd oké en ze lult met ze mee
En ze lacht, ze huilt maar ze lacht

En nu, ze laat het los

Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad
en ze kijkt in het raam ziet een ander d'r staan
en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn
en gaat door met de schijn
En ze lacht, ze huilt maar ze lacht

Wat als ze morgen besluit niet te schuilen
haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen
Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden
Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht
Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas
Kijk uit het raam en ik vraag me af
hoe zou het voelen mezelf te zijn
want soms doet het pijn als ik huil
Maar ik lach

Mens - Bløf

Er is echt niets, dat niet gebeuren kan vandaag
Deuren zwaaien open, ramen klappen dicht
En hele werelden vergaan
Omdat ze daarom vroegen, zonder het te weten
En altijd weer de vraag

Het regent harder dan ik hebben kan
harder dan ik drinken kan
Het regent harder dan de grond aankan
harder dan ik hebben kan

Je buien zijn de wolken aan mijn hemelsblauw humeur
Ik heb m'n handen op je heupen
maar m'n hoofd is bij de deur
Je ogen blijven grijs, ontkennen elke kleur
Het is alsof hier niemand woont
alsof er niets gebeurt

Je buien zijn te donker voor mijn hemelsblauw humeur
Want mijn hoofd is in de wolken
en m'n hand al bij de deur

True colors – Cindy Lauper

You with the sad eyes
don't be discouraged, oh I realize
it's hard to take courage
in a world full of people you can lose sight of it all
and the darkness inside you makes you feel so small

But I see your true colors shining through
I see your true colors and that's why I love you
So don't be afraid to let them show your true colors
True colors, are beautiful like a rainbow

Show me a smile then don't be unhappy
can't remember when I last saw you laughing
If this world makes you crazy
and you've taken all you can bear
Just call me up, because you know I'll be be there

A million dreams – uit Greatest Showman

I close my eyes and I can see
a world that's waiting up for me that I call my own
Through the dark, through the door
through where no one's been before
But it feels like home

They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say I've lost my mind
I don't care, I don't care, so call me crazy
We can live in a world that we design

'Cause every night I lie in bed
The brightest colours fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
Oh a million dreams for the world we're gonna make

There's a house we can build every room inside is filled
with things from far away
Special things I compile
each one there to make you smile on a rainy day

They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say we've lost our minds
I don't care, I don't care if they call us crazy
Runaway to a world that we design

However big, however small, let me be part of it all
Share your dreams with me
You may be right, you may be wrong
but say that you'll bring me along to the world you see
to the world I close my eyes to see

The prayer – Celine Dion/Andrea Bocelli

I pray you'll be our eyes and watch us where we go
and help us to be wise in times when we don't know
Let this be our prayer when we lose our way
Lead us to a place, guide us with your grace
to a place where we'll be safe

La luce che tu dai, I pray we'll find your light
Nel cuore resterà, and hold it in our hearts
A ricordarci che, when stars go out each night
Eterna stella sei
Nella mia preghiera, let this be our prayer
Quanta fede c'è, when shadows fill our day
Lead us to a place, guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe

Sognamo un mondo senza più violenza
Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace, di fraternità

La forza che ci dai, we ask that life be kind
E il desiderio che, and watch us from above
Ognuno trovi amore, we hope each soul will find
Intorno e dentro sé, another soul to love

Let this be our prayer, just like every child
Need to find a place, guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe

E la fede che
Hai acceso in noi
Sento che ci salver